

Kerstavond in

Russkiy Mir

Een dwerg die zich een Koning waant
bouwt zelf een grote stad
en doet dat helemaal alléén
alsof hij daar de tijd voor had

Een herder die zich kleedt als wolf,
verward in 't schimmenspel,
zijn schaapjes op het droge,
dat heeft hij dan weer wél !

Twee wijzen uit het Oosten,
verdwaald in donk' re nacht.

Het Kindje in de Kribbe
slaapt zacht.

