

# Christenen die de Hongaarse leider Victor Orban blijven adoreren, laten medechristenen in de steek

Column uit het ND, door Ad de Bruijne, dinsdag 24 oktober 2023

Verraad. Dat pleegde de Hongaarse leider Victor Orban vorige week in China. Hij schudde er twee bebloede handen. De gelukkigen? De Russische leugenaar Poetin en de Chinese beul Xi Jin Ping. Orban vierde mee dat Xi's Nieuwe Zijderoute naar wereldheerschappij nu al 10 jaar vordert. Ook gaf hij als schoothond zijn pootje aan de door hem bewonderde Poetin. Poetin staat voor dezelfde christelijke waarden als Orbans Hongarije. Deze verzekerde dat Hongarije niet tegen Rusland is.

Geen wonder dat Zelensky en andere Europese leiders not amused bleken over deze dolkstoot in de rug van Oekraïne. Om maar niet te spreken van China's lijdende gelovigen. Orban maakt vaak goede sier door wereldwijd vervolgd christenen te steunen. Maar hier moesten ze even wijken voor zijn christelijk-nationalistische machtsspel.

Anderhalf jaar geleden schreef ik een kritische column over Orban. Ik zag Oekraïens bloed aan zijn handen kleven en hekelde de steun voor hem onder Hongaarse gereformeerden. Nederlandse protestantse kerken en organisaties zouden hun Hongaarse partners de wacht moeten aanzeggen. Ik kreeg daarop kritische reacties uit de Nederlandse kerken. Voor Hongaarse gereformeerden zou Orban de minst slechte keuze zijn. Ook reageerde de Hongaarse ambassadeur. In een ingezonden in deze krant toonde hij zich verontwaardigd dat ik Orban vanwege zijn twee walletjes beleid tussen Oost en West een gladjanus had genoemd. Ving juist Hongarije niet veel Oekraïense vluchtelingen op?

Was ik inderdaad te scherp? Nee, eerder niet scherp genoeg. Orbans tripje naar Beijing bevestigt mijn gelijk. En er is meer. Hij stond op goede voet met de criminele ex-presidenten Trump en Bolsonaro. Hij prijst de Russische Patriarch Kyrill, die Poetins beleid en oorlog dekt met Gods zegen. De minuscule Hongaarse tak van diens Russische kerk krijgt van Orban onevenredig veel financiële steun. Een schrijnend contrast met de manier waarop hij momenteel een kleine evangelische kerk in Boedapest financieel wurgt. De voorganger ervan, die ooit Orbans huwelijk inzegende en zijn kinderen doopte, ontpopte zich als profetisch criticus van zijn vroegere pastorant. Hij noemt Orbans beleid strijdig met de leer van Christus. Als reactie daarop draait Orbans regering de geldkraan dicht. Een Lutherse predikante kreeg vorig jaar na een kritisch stuk over Orban zelfs intimiderend politiebezoek.

Waarom overkomt dit de grote Hongaarse katholieke en gereformeerde volkskerken niet? Omdat zij massaal op Orban stemmen en voor hem applaudiseren. En klinkt er kritiek, dan vaak met meel in de mond. Geen wonder. De huidige leider van de Hongaarse Gereformeerde kerk maakte ooit deel uit van Orbans regering. Daarom blijf ik erbij dat westerse kerken en christenen hun Hongaarse partners en het ketterse Hongaarse christelijk-nationalisme niet meer met de stroopkwast tegemoet moeten treden. Dat stelt ze mee schuldig aan het smoren van profetische tegenspraak. Zo laten zij Hongaarse medechristenen die wel dapper zijn in de steek.

En Orban? De Hongaarse ambassadeur kan gerust zijn. Gladjanus was bij nader inzien minder passend. Het suggereert nog te veel dat Orban echt twee walletjes wil. Maar hij staat juist steeds duidelijker aan één kant. Wat doet dit land nog in de EU? Orbans nationalistische

cultuurchristelijkheid is tegen Europa, tegen de waarheid, tegen vrijheid en recht, en tegen moedige Christusbelijders. Na zijn verraad in Beijing broed ik op een alternatief voor gladjanus. Judas misschien?

<https://www.nd.nl/opinie/columns/1197001/christenen-die-de-hongaarse-leider-victor-orban-blijven-adore#/reader>

**LEES OOK**

**Terwijl alle ogen op Israël en Gaza zijn gericht, werken Xi en Poetin aan hun nieuwe wereldorde**